

Och så var det jul igen. Snön låg som ett tjockt duntäcke så långt ögat kunde se. Över berg och dalar sträckte sig metertjockt lager av nyfallen snö. Nordpolen var vit som den vitaste bröllopsklänning och det var tyst och lugnt. Inte en vindpust, bara några sena flingor som sakta seglade ner mot marken och lade sig ovanpå den nyfallna snön för att fylla på lagret.

Det var kallt ute och snön knarrade under skorna när man gick genom drivorna. Det var vintermörkt i hela landskapet. Utom på en punkt långt borta vid horisonten, där lyste flitens lampa genom frostbitna fönsterluckor som satt på ett stort hus mitt ute i ödemarken.

Om man tittade in genom de immiga fönsterglasen, kunde man se Tomtemor stöka och feja i ett jättestort lantligt kök. Det stod rader av kastruller med allehanda mums på spisarna, plåtar i ugnarna med både stora delikata köttstycken och fantastiska efterrätter och kakor. Hela köket ångade av dofter och smaker som trängde ut genom skorstenen. Vem som helst som passerade förbi kunde stanna upp och insupa den fantastiska försmaken av en underbar jul.

Bredvid köket kunde man se en stor verkstad med alla slags maskiner och små Nissar som ihärdigt jobbade vid dessa maskiner. Verkstaden var full av liv, rörelse och arbete. Inte så konstigt med tanke på att det var en tomteverkstad och att julen var precis runt hörnet.

Tomten satt som vanligt på sitt kontor bakom skrivbordet, dörren till verkstaden var öppen och han övervakade arbetet. Så fort det uppstod några problem, vinkade en av Nissarna på honom, varpå han reste sig och med sin oerhörda erfarenhet och genom åren insamlad kunskap löste han snabbt och säkert alla problem och oegentligheter. Därefter återgick han till sitt skrivbord för att kontrollera, fylla i, lägga till och plocka bort blanketter och önskelistor i sitt digitala kartotek. Två gånger om dagen pausade han sina administrativa uppgifter, gick ut i stallet för att mata och umgås med sina trogna renar.

Vid ett av dessa besök upptäckte han ett ganska stort hål i taket ovanför Rudolf. Det kom in snö genom hålet som trillade rakt ner på Rudolfs rygg. Rudolf var en tålig ren som inte klagade om det inte var ett kritiskt läge. Men Tomten tyckte att han förtjänade minst samma ombonad och komfortabel boendemiljö som resten av renarna. Därför beslöt han sig för att omedelbart åtgärda problemet.

Han upptäckte med en gång att problemet var lite större än han hade tänkt sig. Det gamla eternittaket var slitet och det gick inte att klättra upp på det utan att riskera att ha sönder det ytterligare. Ett tag tänkte han lägga en stege eller liknande för att sprida ut vikten över större yta. Men det gick inte så bra och han insåg snabbt att när han var klar med ett hål så fanns det en stor risk att tre nya hål uppstod under tiden.

Han gick in och kliade sig i skägget, sen lyfte han telefonluren och slog ett nummer.

”Tryckeriet i Hjo” hördes det i andra änden.

”Hej du, det är Tomten här. Hur går det hos dig?” sa tomten med en mjuk stämma.

”Hej tomten” hördes det från andra sidan, ”ringer du för att klaga på att jag inte skaffar julklappar till mina kunder ...” sade rösten lite anklagande.

”Nej, nej, nej” avbröt Tomten snabbt för att slippa höra massa klagande på än det ena, än det andra.

”Jag ville bara höra hur mycket du har att göra, så här innan jul”.

”Nu är det lugnt”, svarade Tryckeriet, ”det mesta är lugnt nu, julstämning ligger som en tät dimma över stan och allt verkar vara som det alltid brukar vara, perfekt” hälsade Tryckeriet.

”Snart är det dags att slå igen, gå hem och bänka sig framför TV-n med en kall bägare och Svensson, Svensson i rutan. Den hör till julen minst lika mycket som Kalle, om inte mer. Hur går det för dig där uppe, är du redo för din årliga resa?”

”Det går framåt” svarade Tomten något lättad efter att ha funnit Tryckeriet på förhållandevis

gott humör. ”Nissarna är glada, Tomtemor är nöjd med årets skinka från Grevbäck, hon säger att den är jättefin. Tack för att du hjälpte oss med det. Och julölet är klart, så jag tänkte du kunde komma förbi och provsmaka lite. Hur låter det?”

”Det går fint, jag har inget särskilt för mig just nu, men jag trodde vi skulle umgås efter julafton, när allting var överstökat och levererat och lugnet åter igen installerar sig, både i Hjo och på Nordpolen.”

”Det är klart vi ska umgås efter julafton! Men jag tänkte vi kunde träffas lite innan också och kolla på ölet och lite annat.”

Tomten visste att Tryckeriet hade en extra stor del av hjärtat öronmärkt för gott öl. Och Tryckeriet visste att Tomten inte ringde bara så där i onödan, särskilt som det var den stressigaste delen av året på Nordpolen. Han undrade vad ”...lite annat” betydde. Men han tänkte låta Tomten självmant kravla sig till vad han egentligen ville.

”Jaa, jag tänkte vi kunde ta en tur i mitt släde och kolla runt lite på ägorna innan vi smakar av julölet och kanske luktar lite på glöggen. Vad säger du, pöjk?”

”Jag är inte din grabb. Nåja kläm fram med vad det är du egentligen vill så vi kan komma vidare i stället för att citera gamla julklassiker.”

”Jo, det är så att jag har fått ett hål i taket på stallet och Rudolf blir halvt insnöad” överdrev Tomten lite för att försöka väcka en eventuell rest av medkänsla som kunde tänkas finnas kvar i den gamla, sura tryckaren. ”Så jag tänkte att om du hjälpte mig att tätta igen taket så kunde även Rudolf få en härlig jul.”

Tomten lyckades tränga igenom det tjocka skyddslager som omgav Tryckeriets medkänsla.

”Nåväl, jag kommer, skicka släden så kommer jag.”

”Nej, denna gången kommer jag själv och hämtar dig, behöver handla lite saker på vägen” svarade Tomten med en belåten stämma.

”Men kommer inte folk att undra hur det kommer sig att Tomten är ute och åker innan jul?” undrade Tryckeriet lite fundersamt.

”Ingen fara, jag klär ut mig till en gammal farbror så är det ingen som märker något. Jag har gjort det förut och det funkar alltid.”

Jaha, då väntar jag på dig här i tryckeriet. Jag har lite småpyssel kvar, men inget jag inte kan göra imorgon. Kan vi bara svänga förbi det nya bokbinderiet på Skövdevägen, jag har några saker som jag ska lämna in för bindning.”

”Inga problem, vi ses strax” svarade Tomten, lade på luren och lutade sig tillbaks i fåtöljen och hällde upp en bägare med det nybryggda julölet. Det skulle bli en härlig jul i år.



**God Jul  
&  
Gott Nytt År  
önskar er alla  
Tryckeriet i Hjo  
[www.tryckerietihjo.se](http://www.tryckerietihjo.se)  
0503-103 36**